

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ << ΕΥΕΡΓΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ >>

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: κα Τομαρά-Σιδέρη Ματούλα

Φρεντζά Αθηνά Α.Μ. 11151379

Το ευεργετικό έργο του Μαρτίνου Αθανάσιου

Στην εργασία που ακολουθεί πραγματοποιείται μια προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης του ευεργετικού έργου του Μαρτίνου Αθανάσιου. Πρόκειται για έναν ευεργέτη ο οποίος φαίνεται να πραγματώνει το έργο του πάντα σε συνεργασία με την σύζυγο του Μαρίνα Μαρτίνου ενώ η δράση τους κρίνεται πολύ-επίπεδη.

Μέσω του ευεργετισμού δημιουργούνται, χρηματοδοτούνται και επανδρώνονται θεσμοί οι οποίοι οργανώνουν την κοινωνία και γι' αυτόν τον λόγο κρίνεται σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας. Οι ευεργέτες έχουν ως επιθυμία τους να προάγουν την κοινωνική πρόνοια και να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας μέσα από το έργο τους. Η ιστορία του ξεκινά από την διασπορά και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Όπως ακριβώς ένας οργανισμός εξελίσσεται έτσι και αυτός με την σειρά του έχει μεταβληθεί με το πέρασμα του χρόνου, έχουμε μεταβεί από την καθαρά προσωπική λειτουργία στην ιδρυματική λειτουργία. Η σημερινή ευεργεσία λειτουργεί ως αντίβαρο στην τεράστια απόσταση μεταξύ φτώχειας και πλούτου.¹ Σε αυτό ακριβώς το σημείο έγκειται και η διαφορά του κ. Μαρτίνου με τους υπόλοιπους ευεργέτες καθώς διακρίνεται τόσο για την προσωπική του συνεισφορά όσο και για την ιδρυματική του συνεισφορά.

Στην αρχή αναφέρθηκε πως η δράση του κ. Αθανάσιου και της κα Μαρίνας Μαρτίνου είναι πολύ-επίπεδη και αυτό καθώς υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα δράσης. Το πρώτο αφορά την προσωπική λειτουργία των δυο αυτών προσώπων, το δεύτερο εντοπίζεται στην << ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΈΡΓΟΥ ΑΙΓΕΑΣ >>, με διακριτικό τίτλο << ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ και ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΈΡΓΟΥ>>, ενώ το τρίτο και τελευταίο επίπεδο, το οποίο είναι και το πιο καινούριο, συνίσταται στο κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία << ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ >> .

Ανάμεσα στα τρία αυτά επίπεδα διακρίνονται σημαντικές διαφορές που εξηγούν και την αναγκαιότητα ύπαρξης τους, θα εντοπισθούν και να αναλυθούν κατά το δυνατόν. Αρχικά το φυσικό πρόσωπο, που στην περίπτωση μας είναι ο κος Μαρτίνος, δύναται να δώσει δωρεά όπου κρίνει απαραίτητο κατά βούληση. Στο σημείο αυτό αξίζει να διευκρινιστεί ότι η φυσική κοινωφελής δραστηριότητα δεν έχει να κάνει με φοροαπαλλαγές. Εν συνεχεία προχωράμε στα δύο επόμενα επίπεδα που αποτελούν σε μια πρώτη φάση και διαφορετικά νομικά πρόσωπα αφού από την μια έχουμε μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ενώ από την άλλη ένα κοινωφελές ίδρυμα. Βασική διαφορά τους καθίσταται το γεγονός πως η εταιρεία δεν έχει εποπτεύουσα αρχή ενώ οι τομείς δράσης της είναι λίγο πιο διευρυμένοι. Κάθε εταιρεία χρειάζεται και εταίρους, αντίθετα το ίδρυμα δεν έχει εταίρους. Η εταιρεία δημιουργήθηκε με σκοπό την γρηγορότερη έναρξη και πραγμάτωση του ευεργετικού έργου καθώς η έγκριση ενός κοινωφελούς ιδρύματος αποτελεί μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία όπως φαίνεται και από το δημοσίευμα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής δημοκρατίας όπου το αίτημα φαίνεται να καταχωρείται το 2014 με την τελική έγκριση του να πραγματώνεται το 2016, άλλωστε αυτός είναι και ο κύριος λόγος που δεν εμφανίζονται αρκετές πηγές σχετικά με το ίδρυμα αφού είναι πολύ πρόσφατο.² Το ίδρυμα έχει ως εποπτεύουσα αρχή το Υπουργείο Οικονομικών. Ως προς το οικονομικό κομμάτι ο Αιγέας έχει χρήματα που ανήκουν στην εταιρεία και εξαρτάται από τους εταίρους του ενώ το ίδρυμα έχει εισφορά περιουσίας και τα χρήματα ανήκουν στο ίδρυμα και στο κοινωφελή σκοπό κάτι που ισχύει και σε περίπτωση διάλυσης αυτού. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί πως έπειτα από επιθυμία των εταίρων του Αιγέα καταγράφεται ρητώς στο καταστατικό του πως το κεφάλαιο της εταιρείας δεν διανέμεται στους εταίρους, αλλά διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Τόσο κατά την διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταιρείας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους της. Το παραπάνω διαχωρίζει την εν λόγω εταιρεία όχι μόνο με το ίδρυμα αλλά και με τις όμοιες της. Τέλος, εντοπίζεται μια ακόμα διαφορά ως προς τους σκοπούς των δυο αυτών επιπέδων που όμως θα καταγραφεί στην συνέχεια.

Σύμφωνα με το καταστατικό του ιδρύματος ως σκοποί αυτού ορίζονται οι παρακάτω: η ενίσχυση της Χριστιανικής θρησκείας, της εκπαίδευσης,

του αθλητισμού, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, του πολιτισμού, της τέχνης, της επιστημονικής έρευνας εντός και εκτός επικράτειας ενώ περιλαμβάνεται και η πραγματοποίηση κάθε άλλης ενέργειας ή πρωτοβουλίας που έχει σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς. Μέσα στα πλαίσια της πραγματοποίησης των σκοπών αυτών ένας από τους τρόπους (οι οποίοι λειτουργούν ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά) είναι και η δυνατότητα θέσπισης υποτροφιών που θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών αναγράφεται ιδιαίτερα διευκρινιστικά.

Σύμφωνα με το καταστατικό της <<Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ>> ως σκοποί ορίζονται οι εξής: η ενίσχυση και ανάδειξη της Χριστιανικής θρησκείας, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, του πολιτισμού, της τέχνης, της παράδοσης, της επιστημονικής έρευνας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των πολιτών γενικότερα καθώς και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας μέσω δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα εντός και εκτός επικράτειας.

Συμπερασματικά από τις δύο ανωτέρω παραγράφους τεκμηριώνονται τόσο οι πιο διευρυμένοι τομείς δράσης του Αιγέα, που είχαμε εντοπίσει στις διαφορές αλλά φαίνεται και η τελευταία διαφορά ιδρύματος-ΑΜΚΕ. Ο Αιγέας δεν έχει την δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητο να σημειωθούν δυο ακόμα διαφορές που ξεχωρίζουν τόσο τον Αιγέα όσο και το ίδρυμα << Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου >> από τα υπόλοιπα κοινωφελή ιδρύματά. Αρχικά και οι δυο δέχονται αιτήματα για δωρεές καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ιδρύματα τα οποία δέχονται αιτήματα μόνο για ένα ορισμένο διάστημα αυτού. Επίσης το ίδρυμα << Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου>> καθίσταται το μοναδικό με ποσοστό 25% των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιριών των υπό ελληνική σημαία πλοίων, νηολογίου Πειραιά, με την επωνυμία HAPPY LADY και ATHINA M. , αυτό σημαίνει πως η περιουσία του συνεχώς αυξάνεται. Οι οργανισμοί που φαίνεται να μην έχουν μεγάλη απόσταση από αυτά είναι τόσο το Ίδρυμα Νιάρχου όσο και το Ίδρυμα Λάτση.

Το γεγονός ότι δέχονται αιτήματα καθ' όλη την διάρκεια του έτους σημαίνει 90-100 αιτήματα την εβδομάδα κατά προσέγγιση σύμφωνα με

τους ανθρώπους των οργανισμών αυτών. Ο τεράστιος αυτός αριθμός δημιουργεί την εύλογη απορία πως το κάθε αίτημα μπαίνει σε μια σειρά προτεραιότητας και ποια είναι τα κριτήρια; Σε ένα πρώτο στάδιο ταξινομούνται ανά αίτημα και ανά κατηγορία (υγεία, παιδεία, κοινωνική πολιτική, προσωπικά αιτήματα κ.ο.κ.). Κάποια από αυτά δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν αφού δεν επιτρέπεται από το καταστατικό των ίδιων των οργανισμών, αν ανατρέξει κανείς στο δημοσίευμα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως θα διαπιστώσει πως αναγράφονται αναλυτικά οι φορείς στους οποίους μπορούν να δοθούν δωρεές. Οι δωρεές πρέπει να απευθύνονται είτε προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είτε προς το δημόσιο. Έπειτα κάθε αίτημα πρέπει να ελεγχθεί αν εάν είναι αληθές ή όχι, πολλές φορές υπάρχουν τα λεγόμενα αιτήματα παγίδες ή αλλιώς κάλπικα αιτήματα από ανθρώπους που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την προσφορά των ιδρυμάτων αλλά ακόμα και του ίδιου του κύριου Μαρτίνου και της οικογένειάς του. Σε ένα επόμενο στάδιο πραγματοποιείται έλεγχος από το Management. Η δωρεά δεν είναι μια μεμονωμένη πράξη, στην ουσία γίνεται μια προσπάθεια πλαισίωσης του αιτήματος από κάθε πλευρά που είναι δυνατόν να καλυφθεί. Κάποια αιτήματα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα ενώ κάποια άλλα μπορούν να υλοποιηθούν σε σύντομα χρονικά διαστήματα, πρόκειται για έναν ακόμη παράγοντα που έχει καίριο ρόλο για την σειρά προτεραιότητας αυτών. Επισημαίνεται το γεγονός ότι κάθε αίτημα είναι συνεχές, στην πραγματικότητα μετά την εκπλήρωση του δημιουργείται ένας δεσμός από την μία και γιατί τα ίδια τα άτομα του ιδρύματος οφείλουν να σιγουρευτούν πως η δωρεά ευδοκίμησε και έχει επιφέρει αποτελέσματα και από την άλλη γιατί πολλά από τα αιτήματα έχουν ανάγκη ανανέωσης, τα πιο συνήθη σε αυτή την κατηγορία ορίζονται εκείνα που έχουν να κάνουν με εξοπλισμούς. Με αυτόν τον τρόπο κατανοεί κανείς και τον τεράστιο αριθμό αιτημάτων που αναφέρθηκε προηγουμένως. Τέλος, υπάρχει και το τεχνικό κομμάτι που οργανώνει, πρόκειται για τα λεγόμενα τεχνικά έργα.³

Ας δούμε όμως την ευεργετική προσφορά επί το έργω ξεκινώντας από την ΑΜΚΕ- Αιγέας.

Στον τομέα της υγείας, ο οποίος αναμφίβολα καθίσταται από τους πιο σημαντικούς για την ύπαρξη ευημερίας σε μια κοινωνία, έχει δοθεί νέος εξοπλισμός σε νοσοκομεία ενώ έχουν πραγματοποιηθεί ανακατασκευές

σε πτέρυγες αυτών. Αξιοσημείωτα παραδείγματα είναι η δωρεά φορητού μηχανήματος υπερήχων στη 2^η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών <<Η ΣΩΤΗΡΙΑ>>, η παροχή εύκαμπτου ινοπτικού βρογχοσκοπίου στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών <<Άγιος Σάββας>> και η δωρεά μηχανημάτων και χειρουργικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά <<Άγιος Παντελεήμων>>. Στο <<ΣΩΤΗΡΙΑ>> επίσης έχει ολοκληρωθεί ανακατασκευή-αναδιαρρύθμιση της ανατολικής πτέρυγας του Β' ορόφου του κτιρίου ΜΕΓΑ, στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας πραγματοποιήθηκε η ανακαίνιση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, όπως επίσης και η προσφορά συστήματος ψηφιακής μαστογραφίας και μηχανήματος καρδιοαναπνευστικής κόπωσης. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Π.& Α. Κυριακού προσφέρθηκαν 8 παρακλίνια monitors και στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 10 τροχήλατα νοσηλείας, καίριας σημασίας για την αποφυγή διασποράς μικροβίων.

Η εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα στο έργο του Αιγέα από την κατώτερη ως και την ανώτερη βαθμίδα. Παρέχει συνεχή υλικοτεχνική υποδομή σε πολυάριθμα σχολεία, νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς, δωρεές για την πραγματοποίηση συνεδρίων. Ενδεικτικά αναφέρονται: η ενίσχυση της <<Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας>>, η οικονομική ενίσχυση για την λειτουργία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και η ανακαίνιση του πρώτου ορόφου του κτιρίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο Δημοτικό σχολείο Λεωνιδίου δόθηκαν 4 διαδραστικοί πίνακες, 4 projectors, 4 notebooks και 1 πολύ-μηχάνημα με σκοπό την διευκόλυνση της διδασκαλίας.⁴

Ο κατάλογος των προσφορών συνεχίζεται αυτή την φορά σε ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια όχι μόνο της χώρας μας αλλά και της ταυτότητας μας, τον πολιτισμό. Ο ΑΙΓΕΑΣ με την προσφορά του προσπαθεί να διατηρηθεί η πολιτισμική κληρονομία της χώρας μας. Έτσι, έχει συνδράμει τις ανασκαφές που διεξάγονται στην νήσο Δεσποτικό από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και στο Βαθύ Αστυπάλαιας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τέλος στο Ξώμπουργο Τήνου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δωρεές έχουν επίσης δοθεί για την διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την περαιτέρω μελέτη στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, στο Λαογραφικό Μουσείο Στεμνίτσας και το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, καθώς και στην ενίσχυση λειτουργίας

σημαντικών θεσμών πολιτισμού της πατρίδας μας, όπως έγινε με τη δωρεά ανακαίνισης του πωλητηρίου του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Από τον πολιτισμό περνάμε σε ένα ακόμη συστατικό στοιχείο της χώρας, την θρησκεία. Η ορθόδοξη πίστη αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς πυλώνες του ελληνισμού. Σε αυτόν τον τομέα εντοπίζονται η αποκατάσταση, αναστήλωση και αποπεράτωση πολυάριθμων οικοδομημάτων της θρησκευτικής μας παράδοσης. Αξιόλογο παράδειγμα αποτελεί η αποκατάσταση της Τράπεζας της Ιεράς Μονής Καρακάλλου στο Άγιο Όρος και της στερέωσης- αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου στην Καστανιά της Μάνης Μεσσηνίας σε συνεργασία, βέβαια, με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Το ευεργετικό έργο του Αιγέα συνεχίζεται αυτή την φορά με την γενική αποκατάσταση του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρα στην Κύθνο αλλά και την αποκατάσταση και ενίσχυση του καμπαναριού του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Εμποριό Σαντορίνης. Δωρεά έχει πραγματοποιηθεί, επίσης, και στην Ιερά Μονή Βελλάς ενός κτιρίου στέγασης αρμεκτηρίου και μίας αρμεκτικής μηχανής ενώ έχει γίνει γενική διαμόρφωση- ανακαίνιση διώροφου κτιρίου με ταυτόχρονη δημιουργία 4 studio στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Πειραιϊκής Εκκλησίας.

Φυσικά ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενίσχυση συλλόγων και σωματείων που συνδράμουν αθλητές, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ηλικιωμένους και παιδιά. Άλλωστε όπως έχει ήδη αναφερθεί κύριος στόχος της κοινωφελούς εταιρείας είναι η κοινωνική ευμάρεια και η βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Σημειώνεται, λοιπόν, η δημιουργία παιδότοπου και σταθμού θηλασμού μητέρων σε Κέντρο Φιλοξενίας προσφύγων στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο ΑΡΣΙΣ. Σε αυτό το σημείο, μάλιστα, διαψεύδεται η άποψη πολλών πως ο ευεργετισμός εξαντλείται μεταξύ των ομοεθνών. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένη μελέτη και εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας στην Παιδική Κατασκήνωση Ιεράς Μητρόπολης Νίκαιας στο Στεφάνι Βοιωτίας, με την οποία στην ουσία δόθηκε το πράσινο φως για την επαναλειτουργία της κατασκήνωσης.

Δεν είναι λίγες οι φορές που η προσφορά δεν γνωρίζει συνοριακούς φραγμούς αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο πως ο ιδρυματικός

ευεργετισμός έχει μια ακόμα λειτουργία, την οικουμενική. Επί παραδείγματι αναφέρεται η δωρεά container για την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και κάλυψης ναύλου μεταφοράς προς την Ιερά Επισκοπή Μπραζαβίκ και Γκαμπόν στο Κονγκό, αλλά και η ενίσχυση της Ιεράς Μητρόπολης Καμερούν για την συνέχιση του ιεραποστολικού της έργου.

Φυσικά το έργο του Αιγέα δεν σταματά εδώ συνεχίζεται με αξιοσημείωτες προσφορές σε συλλόγους οι οποίοι εμπίπτουν στην καθημερινότητα των πολιτών όπως αυτοί που ασχολούνται με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Έτσι σημειώνονται ενδεικτικά η περίπτωση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Αναδασώσεως Νήσου Τήνου << Οι φίλοι του Πράσινου >> για την κατασκευή θερμοκηπίου, αλλά και την ενίσχυση στη δημιουργία συμπλέγματος περιπατητικών μονοπατιών στην Αρκαδία Mainalon Trails.

Τέλος, ο ΑΙΓΕΑΣ πρόσφερε δωρεά για τρία συναπτά έτη στην Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για το πρόγραμμα <<Συνεχίζουμε- Στηρίζουμε- Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς 2016-2018>>, με σκοπό να συνεχιστεί το κοινωφελές έργο της Ένωσης Εφοπλιστών.⁵

Δυστυχώς όπως προαναφέρθηκε δεν υπάρχουν επαρκείς πηγές για το έργο του Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίας Μαρτίνου καθώς πρόκειται για ένα ίδρυμα πρόσφατο. Ωστόσο όλα δείχνουν πως το έργο του δεν θα διαφέρει πολύ από το αξιοθαύμαστο έργο της ΑΜΚΕ-ΑΙΓΕΑΣ.

Ως προς την προσωπική λειτουργία του Αθανασίου Μαρτίνου και εδώ οι πηγές δεν ποικίλουν κάθε άλλο μάλιστα. Πρόκειται για κάτι αναμενόμενο αφού ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία να μην γίνονται γνωστές οι δωρεές του κατά το δυνατόν. Άλλωστε ο ευεργέτης τελεί το έργο του εξ' αιτίας της ιδεολογίας του και όχι με σκοπό την αναβάθμιση της εικόνας του. Για τους ευεργέτες η λειτουργία αυτή είναι συστατικό πάθος, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του χαρακτήρα τους.⁶ Ας δούμε όμως και μερικά παραδείγματα από την προσωπική του λειτουργία. Δωρεά προσφέρθηκε για την ολοκλήρωση της συντήρησης του τέμπλου και των εικόνων του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής της Άμπλιανης Ευρυτανίας, η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί την γενέτειρα της συζύγου του Μαρίας.⁷ Επομένως, πρόκειται για μια προσφορά προς την ιδιαίτερη πατρίδα της. Το ζεύγος Μαρτίνου ανέλαβε, επίσης,

εξ' ολοκλήρου τις δαπάνες ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Παναγίας <<Φανερωμένης>> στην Βουλιαγμένη.⁸

Συμπερασματικά, αντιλαμβάνεται κανείς πως η ευεργετική λειτουργία καθίσταται μείζονος σημασίας για την κοινωνία μας. Το έργο του Αθανάσιου Μαρτίνου προσπαθεί να υποστηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς δράσης σε μια προσπάθεια αναβάθμισης του βιοτικού επιπέδου. Κάθε ενέργεια που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. Τομαρά-Σιδέρη Ματούλα, *ΕΥΕΡΓΕΤΙΣΜΟΣ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ*, 2016, σελ.101
2. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, 5/10/2016 Αρ. Φύλλου 3187, 33217-33219
3. Τα όσα αναφέρθηκαν σχετικά με τα αιτήματα από συνέντευξη με την Κα Μαυραγάνη και τον Κο Συρίγο 4/4/2018
4. <http://www.arcadiaportal.gr/news/dorea-toy-efoplisti-ath-martinoy-sto-dimotiko-sholeio-leonidiou>
5. Τα όσα αναφέρθηκαν σχετικά με τις προσφορές του ΑΙΓΕΑ ΑΠΌ Melon Advertising, *Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ*, ετήσια έκδοση 2016-2017, σελ. 19-20
6. Τομαρά-Σιδέρη Ματούλα, *ΕΥΕΡΓΕΤΙΣΜΟΣ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ*, 2016, σελ. 74
7. https://www.evrytanika.gr/index.php?option=com_content&id=176244%3A2012-06-28-09-48-06&Itemid=124
8. <http://3vita.gr/panagia-faneromeni-vouliagmeni-16286>

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Τομαρά-Σιδέρη Ματούλα, *ΕΥΕΡΓΕΤΙΣΜΟΣ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ*, 2016
2. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, 5/10/2016 Αρ. Φύλλου 3187
3. <http://www.arcadiaportal.gr/news/dorea-toy-efoplisti-ath-martinoy-sto-dimotiko-sholeio-leonidiou>
4. Melon Advertising, *Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ*, ετήσια έκδοση 2016-2017
5. https://www.evrytanika.gr/index.php?option=com_content&id=176244%3A2012-06-28-09-48-06&Itemid=124
6. <http://3vita.gr/panagia-faneromeni-vouliagmeni-16286>

